



Buiten de groep

12-13 jarige brugklassers

Op hun eerste schooldag, dus de allereerste keer dat deze groep samen is, staan de leerlingen op een klein onbewoond eiland midden in een meer in Friesland. Ze verzamelden in een nabijgelegen dorpje en zijn geblinddoekt naar het eiland gebracht. De opdracht is om met het diverse varend materiaal van het eiland af te komen en de zeilschool te bereiken. Iedereen moet mee! Oh ja, en het eten voor de rest van het schoolkamp ook graag.

De klassen waren verdeeld in groepen van tussen de 12 en 15 kinderen. In deze groep beginnen 9 meisjes die elkaar niet kennen beginnen meteen te overleggen. Er is weinig structuur en iedereen praat door elkaar. De 3 jongens van de groep staan op een afstandje en kijken wat om zich heen. Ze bemoeien zich meer met de andere groepen die dezelfde opdracht hebben dan met hun eigen groep.

Uiteindelijk valt het besluit bij de meiden dat de jongens samen in een boot gaan. Dat vinden ze wel mooi en ze gaan wild op pad. Maar weten niet waarheen en weten ook niet dat er nog een opdracht is die halverwege moet worden gedaan. Uiteindelijk komt iedereen wel op de zeilschool aan. Maar de tweede opdracht is niet gedaan en de jongens hebben enorm ver omgevaren.

Bij het nabespreken onder leiding van hun coach/mentor zitten de 9 meiden aan een lange tafel en doen mee aan het gesprek. De drie jongens, staan naast de tafel. De meiden komen natuurlijk met commentaar. "Jullie deden niet mee, waren niet bij de tussenopdracht en hielpen niet." De coach vraagt die jongens hoe dat kan? Waren jullie wel onderdeel van de groep? De meiden weten het meteen: "nee hoor jullie stonden daar maar wat aan de zijkant." De jongens herkennen het niet. "En nu?", vraagt de coach. "Kijk eens waar jullie nu staan?" Nu zien de mannen het, ze staan weer aan de zijkant van de groep. "Kom er eens tussen zitten joh, dan doen we het samen."

Dit vergeten ze niet meer. En de coach / mentor heeft een prachtig aanknopingspunt om de groep aan het samenwerken te herinneren. "Jongens, meiden denk aan die keer op dat eiland..."